



De lieveling van de dag.

We zijn inmiddels gescheiden, slapen niet meer in hetzelfde bed. Niet voor een enkel nachtje, omdat een van ons voor zijn werk naar een of ander chique conferentie-oord moet , of omdat er na de fles wijn wel heel uitbundig gesnurkt werd. Nee, in het slechtste geval kan deze scheiding zomaar een week of twee duren, en ligt de één prinsheerlijk diagonaal in het echtelijke bed, terwijl de ander (in de praktijk is dat Susan) zich in de huiskamer moet behelpen op een te krappe matras op de grond, en daarbij dan ook nog eens een aantal malen per nacht voor mantelzorgtaken moet opdraven. Jane die een keertje extra midden in de nacht naar buiten wil, een pup die het met de gang van zaken niet eens is, en een keel opzet, het zijn evenzovele redenen waarom je toch weer je warme matras af moet, om even de boel in de gaten te houden of wat bij te sturen.





Het gaat supergoed met de mannetjes en vrouwtjes. De gewichten zijn ten opzichte van de geboorte nu verdubbeld. Het is een mooi en gelijkmatig nest. "Een relaxed nest", zo noemde Susan het een paar dagen geleden.

Toch wil dat niet zeggen dat alles zo maar van zelf gaat. Met z'n negenen in de werpkist is het natuurlijk een drukte van belang. Iedere keer als Jane gaat verliggen, is het toch steeds weer een beetje opletten of er niet zo'n kleintje in de verdrukking raakt onder 30 kilo moederhond. En negen hongerige monden op jacht naar "maar" acht tepels.....je kunt je voorstellen dat dat zichzelf ook niet altijd zonder piep- en voordringwerk afspeelt.



*"drink met je buikje bloot, melk uit een ....."*

Iedere dag wordt het spul gewogen en gewichten genoteerd. Degene die die dag het minste is aangekomen, wordt gebombardeerd tot "lieveling van de dag", en wordt door ons speciaal gesponsord. Deze geluksvogel krijgt behalve extra aandacht en knuffels ook een voorkeursbehandeling als het om eten gaat.



Bijvoeren is niet nodig, een beetje positieve discriminatie in de toedeling van de tepels doet wonderen. Jane puilt uit van de melk. Als we onze kans schoon zien “ontkoppelen” we een half slapend dik reutje, of zo n teefje met een overvol bol buikje van de tepel, en leggen er de lieveling van de dag voor in de plaats. De tepels aan de achterkant zijn het best gevuld, dus daar moeten we zijn. Op deze manier komen er snel weer de nodige grammen extra aan: morgen weer een andere darling-of-the-day!



Lieve groet

Hans en Susan