



### “Puppy kijken”

Afgelopen zondag was het “Puppys kijken” een ritueel dat ik sinds Susan actief is met Ierse setters met enige regelmaat, maar nog steeds met veel verbazing, gadesla als er weer ergens een nestje geboren is.

Stel je een Miss Holland verkiezing voor. Een volle zaal, een catwalk. Aan weerszijden een meer of minder deskundig publiek. De meesten gelouterd in het beoordelen van uiterlijk schoon. Sommigen die het voor de eerste keer meemaken, nog wat onwennig in die nieuwe rol. De meesten kennen elkaar al jaren, praten bij, halen herinneringen op. Fotografen die strijden om de meest gunstige posities om alles vast te leggen op de gevoelige plaat. Tien wannabee- kampioenen in de catacomben, op van de zenuwen. Ieder zijn of haar eigen droom om ontdekt te worden, de mooiste en de meest geliefde te willen zijn, een carrière als model te kunnen hebben, kampioen te kunnen worden. Een spreekstalmeester die de deelnemers aankondigt: dames en heren, nu graag uw aandacht voor ....

Zo ging het afgelopen zondag, op onze eigen catwalk, onze grote keukentafel, de meesten van jullie kennen hem wel. Drie en een halve meter lang, anderhalve meter breed. Op de kop van de tafel bij toerbeurt 10 mooie hondjes, 8 jongetjes, 2 meisjes, in de bekende kleuren: rood, groen, zwart, geel, etc, etc . Rondom de tafel 15 deskundigen; fokkers, keurmeesters, aangevuld met echtgenoten en kinderen, die mee mochten, of mee moesten.



*De deskundigen.....*

In tegenstelling tot bij de Miss Holland verkiezing is het hier aan het publiek toegestaan de deelnemers aan te raken. Neer te zetten in de favoriete positie. Achterpoten nog wat meer naar

## Jane Update nr. 10 20 februari 2013



achteren. Nee, niet zoveel joh, veel en veel te ver, zo lijkt het wel een teckel. Voorpoten mooi naast elkaar. Kop en nek een beetje opgetild en uitgerekt. Iets meer van dit, en nog iets meer van dat. De brutalen controleren zelfs de meest intieme delen: zitten er wel twee balletjes in dat zakje? Ik kan het nog niet zo goed voelen, nog maar even een keertje: kijk als je hem zo vasthoudt, en dan zo wrijft, dan voel je het het beste.....Het zal je maar gebeuren als viriel reutje, al die vrouwelijke handjes over je lijf.....



*Overal voelen en sommige vinden de tuin interessanter.*

En dan de commentaren: stevig hondje, mooie bone, pffff wat heeft die meid een voorfront, een beetje aan de forse kant, net zijn vader, net zijn moeder, die hooking klopt niet helemaal, die schouder ligt te hoog, perfecte driehoek, wat een mooie expressie, zonde van die iets naar binnen gedraaide pootjes, Franse stand, mooi totaalbeeld, wat een mannelijk hoofd.....

Ik kan er niet veel wijs uit, maar na ruim overleg tussen de deskundigen (hondjes die voor de zoveelste keer paarsgewijs op tafel worden gezet), ontstaat er op miraculeuze wijze zelfs iets van consensus over de beauty top drie.

Laten het nou net niet de drie zijn die ik zelf het mooist vind... of is het niet zozeer mooi waar ik naar op zoek ben, alswel het meest aansprekend in karakter?? pffff ik zal het nooit leren.....ik wil het eigenlijk ook nooit leren.

En de hondjes zelf? Wat zouden zij er van vinden? Voor het merendeel van hen is de laatste week bij ons aangebroken. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat die laatste week in ieder geval een feestweek moet worden. Goed eten en drinken, veel spelen, laat naar bed. Het dagprogramma kent de volgende hoogtepunten:

## Jane Update nr. 10 20 februari 2013



- Eten: zo'n 7 kilo per dag aan vlees gaat er op dit moment doorheen. Carnibest, blikken Pal junior, Smuldier. Het voorraadsysteem van de Eindhovense Nettomarkt is volledig in de war: maar liefst ruim 150 pakken Pens, Kip, Vlees en Pensvleescompleet haalden we er vorige week weg...
- Poepen en piesen: een keer of vijf per dag de bench verschoenen. Andy en chloor mag je niet door elkaar gebruiken, maar het maakt wel goed schoon.....Naast de voortdurend uitpuilende zwarte kliko staan er op dit moment meer dan 20 volle vuilniszakken onder het overdekt terras. Dat wordt zaterdag een ritje naar de milieustraat, of misschien wel een paar ritjes.
- Naar buiten gaan. Een nog relatief jong, maar al erg populair fenomeen. Iedere dag gaan ze een stukje verder. De eerste dagen beperkten ze zich nog tot het uitgraven en afbijten van de door Susan in de aankomende siertuin geplante Hortensia's en Helleborussen, maar inmiddels moeten we al oppassen dat ze niet in de richting van de sloot achterin gaan. Laten we hopen dat onze hectare voldoende is tot zaterdag.
- Ravotten in de kamer. Dat kent vele variëteiten: spelen met halfbroer Harry, toch (gewaagd)de confrontatie aangaan met de pinnig reagerende Darcy (hoe dichtbij kan ik komen, voordat ik word afgeblaft?) af en toe nog even aan de tepel bij mams, even snacken tussendoor, zodat we dadelijk er weer vol tegenaan kunnen gaan, en we Zwart eindelijk eens het onderspit kunnen laten delven....

Ondertussen maken we er een sport van om op allerlei plaatsen in de kamer stiekem te poepen. Onder de tafel, in de hoek bij de deuren, OK wij weten ook wel dat we geacht worden het op de kranten te doen....maar ondeugend zijn is veel leuker, en als we het goed aanpakken, dan weten onze baasjes toch nooit precies wie het nu waar gedaan heeft.....ik was het in ieder geval niet...

- En tenslotte....slapen, liever gezegd, niet slapen. Elf uur is het inmiddels, en Wit (Flannan) en Blauw (Bo) draaien Bruin (Max) een poot uit, terwijl Rood (Rowan) aan hun staart hangt, en Paars (Sir James) ze luidkeels aanmoedigt. Groen (Gibby) loopt met een dooie kip te zwaaien, terwijl Zwart (Bertus) de grote groene hondenmand een beter plekje geeft....

Volgende week om deze tijd liggen wij moe en voldaan (of is het totaal uitgeput?) in ons bed en dromen over de aan de nieuwe baasjes en vrouwtjes, die al deze werkjes van ons overgenomen hebben ..... we gunnen ze het, in alle opzichten!

Groet  
Hans en Susan

*Meer foto's als altijd op [www.tussocksmanor.nl](http://www.tussocksmanor.nl)*