



### Vrouw bevalt van zoontje op snelweg A2

Zo kopte een week of zes geleden Omroep Brabant, toen een inwonster van Boxtel op de vluchtstrook van de snelweg A2 beviel van een zoontje. Jane overtrof haar gisteren, door dit kunststukje niet alleen te herhalen op diezelfde A2, maar dit ook nog eens te doen bij een snelheid van ruim 120 kilometer per uur.....

Nadat gistermiddag rond 15 uur de bevalling op gang kwam, en de eerste pup (een teefje) voorspoedig ter wereld kwam, stokte de bevalling. Er was onrust, er waren weeën, maar steeds maar geen verdere geboortes. Nadat het inmiddels 18 uur was, werd in overleg met de dierenarts besloten toch maar even met Jane bij de dierenkliniek in Best langs te gaan. Zo gezegd zo gedaan.

Iedereen die Jane een beetje kent, weet dat autorijden zacht gezegd niet haar grootste hobby is. Opvallend was dan ook, dat Jane dit keer het verplichte auto-ritje tamelijk lijdzaam onderging, en zich relatief gemakkelijk in de achterbak nestelde.

Susan, gewapend met handdoeken, een kruik, onderleggers en wat je zoal niet meer nodig kunt hebben op een doordeweekse woensdagavond, zag op de achterbank een en ander met argusogen aan. Onrust nam toe, weeën leken opnieuw op gang te komen, maar bij de oprit van de A2 was er nog niets te zien. Het gas er dan maar een beetje op, en dat bleek juist het tikje dat mevrouw nodig had.....Twee kilometer verder werd er een mooi jongetje geboren, een witte Palmerston-stip (voor de niet-ingewijden: googlen!) op zijn koppie, dat zich onmiddellijk een weg naar moeders tepels baande.

Later op de avond belandden we uiteindelijk toch bij de dierenarts. Met een keizersnede werden nog 7 puppy's geboren. Een dikke reu had zich in stuitligging in het geboortekanaal gewerkt, en blokkeerde de weg, daarmee een natuurlijke bevalling voor iedereen onmogelijk makend.

Een bijzondere ervaring: om 11 uur loop je met zwangere Jane de dierenkliniek in, en twee uur later loop je naar buiten, met diezelfde Jane, nog enigszins verwaasd door de ervaring, en een doos met 7 puppy's onder je arm. Dat kunstje doen wij mensen Jane niet gemakkelijk na.....



Inmiddels ligt het spul hier prinsheerlijk in de werpkist. 5 reutjes en 4 teefjes, nog blind en doof, kriewelend over en langs elkaar, allemaal proberend om op tast en geur het beste plekje aan moeders buik te bemachtigen. Jane kijkt het met tevredenheid aan, deelt hier en daar likbeurten uit, en corrigeert de al-te-opdringerigen. Een moederlijke blik kijkt ons aan.





**Jane's Blog**

**14 oktober 2015**

Nu even samen genieten van dat jonge leven. Over twee weken kan het bezoek langskomen, en is het gedaan met de rust hier....

Lieve groet  
Hans en Susan