

Lizzy's blog

Aflevering 8 14 april 2017

Op naar de dierenarts!



Vandaag met het spul naar de dierenarts geweest. Voor iedereen een spannende aangelegenheid. Voor de puppen, omdat het voor hen het eerste echte tochtje buiten de deur is. Voor ons, omdat ze allemaal bij de dierenarts op tafel komen, en kritisch bekeken worden op fouten en gebreken. Hebben we het goed gezien, en is het inderdaad een supergezond nest, of zijn er toch dingen die we over het hoofd hebben gezien, en domweg niet in de gaten gehad?

11 puppen in de achterbak van de auto: we weten niet of jullie het weleens geprobeerd hebben, maar zonder concreet plan en zonder hulpmiddelen gaat dat niet lukken. Nadat de nummers 1 tot en met 3 nog wel met enige handigheid binnenboord gebracht kunnen worden, zonder dat oren of staarten per ongeluk worden geamputeerd, gaat het vanaf nummer vier onherroepelijk mis. Op dat moment realiseer je je jezelf dat je nummer 5 tot en met 11 nog te gaan hebt, en visualiseer je ook voor het eerst het geworstel dat straks op het parkeerterrein bij de dierenarts gaat ontstaan. Dat moet dus anders.

Natuurlijk hebben we inmiddels in de loop van de jaren enige ervaring opgebouwd. Bij de supermarkt een paar grote dozen gescoord. Big boxes, zowel qua breedte als qua hoogte; met een bananendoos wordt dit klusje niet geklaard. Met wat kunst en vliegwerk krijgen we de hele club in twee grote dozen aan boord. Susan op de achterbank voor ouderlijk toezicht, en om direct in te kunnen grijpen als er een wagenzieke pup zijn wiegelende broertje of zusje dreigt onder te spugen, of spontaan de darmen te legen.



Eenmaal onderweg in de drukke Paas-spits krijg ik het als chauffeur zwaar te verduren. Waar ik normaal gesproken wat minachtend wordt aangesproken op mijn slome rijgedrag, krijg ik nu de vraag toegeworpen of ik pretendeer Max Verstappen te zijn, op weg naar de beste rondetijd op het circuit van Liempde. Bochten worden consequent te snel genomen, het gaspedaal te abrupt ingetrapt, en het rempedaal pas op een veel te laat moment gevonden.

De pups schijnt het allemaal niet zoveel uit te maken, want los van wat gestreste blikken, komen we zonder ongelukken aan. Dat hebben we met oma Jane weleens anders meegemaakt. Die begon bij het zien van de autosleutels al te kwijlen, en kon na een ritje bijna uitgewrongen worden, de vier meegenomen handdoeken ten spijt.



Bij de dierenarts krijgen ze hun eerste entingen. Hondenziekte en Parvo. Met 9 weken mogen de nieuwe baasjes straks zelf naar de dierenarts voor het vervolgshot, maar ook om hem meteen eens kennis te laten maken met de nieuwe aanwinst.

Onze dierenartsen waren heel tevreden: nauwelijks voorstelbaar dat dit spul 6 weken geleden op deze zelfde plek geboren is, en zich nu al heeft ontwikkeld tot deze honden-van-formaat. Oogjes, oortjes, tandjes, heupjes en hartjes allemaal dik in orde. Een balletje dat nog wat verder in mag dalen, maar voor de rest een kerngezonde club.



Het gaat goed met ze!

Lieve groet

Hans en Susan

PS. Hebben jullie ook zo genoten van het mooie weer van afgelopen zondag? Wij wel, en de puppen ook. Zie tussen de regels door de foto's van hun eerste echte lente-uitje.