

Jane Update nr. 7 30 januari 2013



Is het goed als we aanstaande zondag al weer komen?

Een spontane mail in onze mailbox. Ja Monique, natuurlijk is het goed als jullie aanstaande zondag al weer komen.....voor de zekerheid nog even de kalender erbij: nee geen probleem, uiterst welkom, misschien dat 's-morgens ook Sonja nog komt met de familie, en 's- middags ook nog Hanneke, helemaal uit Texel, oh nee, dat is volgend weekend pas.

Baasjes, nieuwe baasjes: de afgelopen weken hebben we ze in veelvoud ontmoet. In alle maten en soorten, met allemaal hun eigen achtergronden; oud en jong, werkend en niet-werkend, ouders met kinderen, zonen met vaders, stellen op leeftijd. Allemaal verschillend, maar 1 ding hebben ze gemeen: op de een of andere manier zijn ze allemaal ernstig besmet met het Ierse setter-virus (of zijn ze het in een noodvaart aan het worden).

We vinden het belangrijk dat ze komen en dat we ze een beetje leren kennen. De aanschaf van een pup is immers niet hetzelfde als het kopen van nieuwe modieuze kleren, of van een trendy nieuwe fiets. Het is een verantwoordelijkheid die je aangaat voor een lange reeks van jaren, althans daar gaan wij van uit. Een lange reeks van jaren, waarin veel liefde en aandacht geïnvesteerd moet worden, maar waar tegenover staat dat dat kwadratisch van onze mannekes en vrouwtjes terug ontvangen gaat worden. Het werkt alleen als het langdurig twee-richtingsverkeer is, anders wordt er op zijn minst iemand ongelukkig.

Toen we het nestje pas hadden –misschien waren de pups net een dag of twee oud- zei Susan een keer: hoe vervelend het ook is, maar als er mensen komen van wie moeder Jane niets moet hebben, dan geef ik ze ook geen puppy mee. Want als die klik er niet is, dan is er toch ergens iets wat niet goed is.

Gelukkig gaat het zover niet komen. We zijn gezegend met de baasjes die we hebben leren kennen, en waarvan we er van overtuigd zijn dat ze weten waar ze aan beginnen. Velen ervan hadden al eerder een Ierse setter, voor sommigen wordt het zelfs het .. exemplaar. Voor anderen wordt het de eerste keer, althans met een Ier. Leuk is het ook om te zien, dat iedereen er zo zijn eigen doelen mee heeft. Voor iedereen geldt, dat het vooral een leuke familie hond moet zijn. Een hond om mee te spelen, te knuffelen, dingen mee te ondernemen. Deel van het gezin, met een eigen plekje in het huis. Anderen hebben serieuzere plannen, en willen er eigenlijk ook wel mee gaan showen.....aangename concurrentie op de tentoonstellingen, en het zou geweldig zijn om te zien hoe ze zich kwalificeren . Tot slot is er nog iemand die er mee wil gaan jagen. Misschien wel de grootste uitdaging om voor dat doel met dat baasje samen de meest geëigende keus uit het nest te maken. Daarmee wordt de cirkel weer rond en zet je de Ier in voor wat hij oorspronkelijk gefokt is: een voorstaande hond, die het wild ruikt, aanwijst en op commando opstoot. Mooi als je dat weet te combineren met een Ier, die daarnaast mooi van bouw is, adellijkheid uitstraalt, en een hoge knuffelfactor heeft.....

Vijf weken zijn de puppen nu. Op Bruin en Groen na (de 2800 gram gepasseerd) zitten ze allemaal boven de drie kilo inmiddels. Na vijf weken het geboortegewicht bijna vertienvoudigd, voorwaar een prestatie. Drie keer per dag wordt er ook inmiddels gegeten. Gekookte kip, mager rundergehakt. Bij

Jane Update nr. 7 30 januari 2013



de plaatselijke Albert Heijn kregen we al vragen over ons toegenomen consumptiepatroon. Moeder Jane begint zich geleidelijk terug te trekken, hoewel haar aanwezigheid in de bench steevast tot tumult en een vlucht naar voren aanleiding geeft: Ik eerst!!!!, nee ik!!!! , opzij, opzij, opzij!!!

Langzamerhand worden zo ook de karaktertjes zichtbaar, hoewel het niet meevalt om te bepalen aan wie je nu een bepaalde gezichtsuitdrukking, tussensprint, koprol, kijk-ik-neem-jouw-staart- in-mijn-bek-vind-je-dat-leuk-of-juist-niet, vertedering, arrogantie (zeg, komt er onderhand nog iets te eten??) moet toeschrijven.

De komende week gaan we daar extra opletten, zodat straks , als de puppen het nest verlaten, we in staat zijn om zo goed mogelijk te bepalen waar de beste keus te maken is:

Welke hond past het beste bij welke baas?

Of is het: welke baas past het best bij welke hond???

Groet
Hans en Susan



De juiste baas bij de juiste pup

Jane Update nr. 7 30 januari 2013



Even rust na al dat bezoek



Meer foto's op www.tussocksmanor.nl