



Balansdagen

Afgelopen zaterdag hebben we onze laatste, Break the Rules, ook wel Lichtblauw, ook wel Oranje de laatste 2 weken omdat zijn lichtblauwe bandje door broers en zuslieven was opgegeten, aka Barnaby, aka Barny, ook wel ons hondje met een missie, naar de familie van den Brand gebracht.

Al bij de eerste poot op Drentse grond is Barny daar thuisgekomen. De kennismaking met Pien, Merijn, Brechtje, Sjaak en Sabine was geheel vertrouwd. Zonder aarzelen hobbelde hij al achter Brechtje aan de woonkamer uit, de keuken in, om ons aan de keukentafel geen blik waardig meer te keuren. Zijn kennismaking met de katten, waaronder Apollo en Frodo was beheerst en volledig in controle. Ook na een paar dagen zijn de geluiden die we over Barny horen nog steeds goed, behalve dan over de kerstboom, die moet het dit jaar doen met alleen ballen bovenin.



Barny

Voor Ambre zullen de kerstdagen wel wat anders zijn, rokjes of jurkjes zitten er dit jaar niet in; bandje Rood of te wel Loeki Bubblegum heeft haar stille veto daarover uitgesproken. Het is namelijk erg leuk om je tandjes in maillots of frutsels op kleren te zetten of zou het een beetje rokjesnijd of



prinsessengedrag zijn van Loeki Bubblegum? Zo wordt de spiegel bij Auke en Fanny veelvuldig bezocht door Loeki Bubblegum om haar eigen uiterlijk te bewonderen .



Ambre en Loekie Bubblegum

Ons kittig ding, bandje Geel, of te wel Billion Dollar Baby, die als de deur van de ren weer eens open was gezet door ma Jane in opdracht van het dierenbevrijdingsfront, steevast pas als laatste kon worden "opgepakt", heeft haar karakter bij Tonnie, Hans en Allard goed behouden. De oudere Ierse dames Jazz en Kaya hebben een donderstraal genaamd Katy binnengekregen. Al op de eerste dag werd de gezamenlijke mand geheel in beslag genomen door alleen Katy. Kaya heeft zich ondertussen in haar wijsheid neergelegd bij de komst van Katy, maar voor Jazz geldt de uiting, "we willen haar nog voor geen Billion Dollar meer kwijt", die de familie over Katy uitspreekt, nog absoluut niet.....misschien als goede voornemen in het nieuwe jaar?



Kaya en Katy



Lisa en Bo

Bo, dame met bandje Wit ook wel Brown Eyed Girl, Quin, bandje Blauw ook wel Bentham en James, bandje Groen ook wel Big Love, zijn geëmigreerd en inmiddels welkom geheten door de Limburgse gouverneur. Terwijl Bo de karakters van Leon, Bertina, Lisa en Britt op stabiliteit test door haar drolletje niet op de krant, maar vooral er naast te leggen en ze dood gemoederd de bakken van de andere leren en de Engelse Springer Starlight leeg eet, zit Quin aan zijn eerste Limburgse biertje. Samen met Frank, Margot en hun 2 zonen verblijft Quin aan het mooie Venlo aan de grens. Zijn eerste cursusdag zit er al op en het was letterlijk zitten want hij is niet van de voeten van Margot afgegaan. Wijs heeft hij eerst eens gekeken wat die anderen nu allemaal aan het doen waren voordat hij zelf de stoute schoenen gaat aantrekken. Vanavond is zijn tweede les, we zijn benieuwd!



Margot en Quin



Jane's Blog

23 december 2015

James heeft zijn onderkomen gevonden bij een oudere wijze Ier Cosmo. Voorbeeldig heeft hij kennisgemaakt met hem, al begrijpend dat hij veel van Cosmo kan leren. De zindelijkheidstraining vordert dan ook goed. Zijn tandjes scherpt hij aan Jackie, Lydia en Menno, die hem echter nog steeds op handen dragen en zelfs in een draagzak....heerlijk.



Cosmo en James

Bij Marianne, René, Pim, Sjanien en Maïke heeft men druk gezocht naar het beste ontbijt, lunch en diner voor Bell, bandje roze ook wel Blue Bell. Mevrouw had zo haar eigen dieetwensen en die werden strikt opgevolgd door de familie van de Langenberg. Als het even kon zou het eten ook aan tafel opgediend moeten worden met mes en vork erbij. Dat mevrouw Bell hier echter niet beter door zou gaan eten bleek wel, dus de voedingslijst er weer bij gehaald en Bell weer naar de bakken in de standaard verwezen. Tot op heden blijkt het te werken, nu de kerst nog even afwachten. In februari mag Bell voor de eerste keer meedoen aan een "show", de clubmatch in Waalwijk. In januari de eerste ringtrainingen, eens kijken hoe haar karakter zich dan toont.



Bell





Bandje paars, alias Bold and Beautiful alias Bahron, heeft zijn honk gevonden bij Louis en Thea Kupers in Lengen (huh? Ja ergens in de Achterhoek). Luidkeels heeft hij zich 's nachts kenbaar gemaakt voor de buurt. Een bench? Vooruit, maar alleen als deze open is en er ook nog iemand naast ligt. Thea voelde haar moederlijke gevoelens naar boven komen en heeft dit gedaan (zoals overigens ook vele andere nieuwe baasjes). Bos is leuk, autorijden minder en voorbij komende fietsers, scooters en auto's behoren nog niet tot iets wat we leuk vinden. Zodra Louis weer op de been is zal de ontdekkingsstocht van Bahron niet alleen meer met Thea zijn.



Louis, Thea & Bahron

Bij Peter, Marleen, Wende en Jochem is de rust aan de huiselijke eettafel inmiddels weergekeerd. Wekenlang was daar maar één gespreksonderwerp dat alle communicatie domineerde: hoe moet hij gaan heten???? Nadat de casts van alle Engelse kwaliteitsseries (Downton Abbey, Morse, Barnaby) de revue gepasseerd waren, was er nog steeds niet die ene naam, waarin alle betrokkenen zich konden vinden. Uiteindelijk vielen Bentham en James Bond (never say never) als laatsten af (nadat eerder al Brandy, Palmer, Clifford en Clooney sneuvelden), en kon al polderend iedereen zich vinden in de naam Bennet (junior).

Bennet Jr. zelf doet het prima. Enthousiaste buurtgenoten staan in de vroege ochtend op blote voeten op straat, of slaan vanachter het slaapkamerraam de eerst wandelingen schaars gekleed gade (de verdere details mogen we van Marleen niet onthullen). Bennet Jr. nam zelf inmiddels al een voorschot op de Unox nieuwjaarsduik, en verkende de vijver. Het maakte weinig indruk en stoïcijns liet hij zich afdrogen.



Bennet Jr.

En wij?

Voor ons is het allemaal een beetje dubbel. Aan de ene kant is het fijn dat de rust enigszins is weergekeerd. We kunnen 'nu s morgens toch minstens een kwartier langer uitslapen, en zitten desondanks drie kwartier eerder aan de koffie. Maar tegelijkertijd missen we de levendigheid en de karaktertjes wel.

Het zijn een soort van balansdagen. Je weet dat ze goed voor je zijn, maar tegelijkertijd zit je er eigenlijk niet op te wachten.

Dankzij alle nieuwe baasjes en bazinnetjes, die hen inmiddels in hun hart gesloten hebben:

Het gaat goed met ze!

Liefs en fijne dagen toegewenst,

Hans en Susan

Dit is onze laatste blog voor het B-nest, vanaf nu is het aan de nieuwe baasjes van het B-nest om ons van informatie te voorzien. Alle foto's en eventueel verhalen worden geplaatst op de eigen pagina van de leden van het B-nest op de website van Tussocks Manor. Vanaf volgende week zullen de pagina's bijgewerkt gaan worden en de foto's geplaatst worden ook foto's die al eerder gemaakt zijn.

We hopen dat jullie veel plezier hebben beleefd aan de blog en hopen natuurlijk ook vaak nog van jullie te horen!